

MISSIE

We willen samen op zoek gaan naar datgene, wat Gods wil is: terug naar de eerste Liefde, de hartsrelatie tussen Hem en mensen herstellen. Zoals God met Adam en Henoch wandelde, zo wil Hij dat ook met ons doen. Hij wil een relatie van aangezicht tot aangezicht met ons hebben, in Zijn rust en vrede, die ons menselijke verstand te boven gaat. Dit willen we zoeken aan de hand van een thema of sleutelvers vanuit de Bijbel.

Naast gebed, onderwijs en meditatieve momenten, vinden we het belangrijk dat iedereen de ruimte krijgt voor een stukje eigen bezinning in de vorm van stille tijd, waarin deelnemers kunnen Bijbellezen, wandelen, tekenen of schrijven. Dit proces begeleiden we door gesprekken met één van de echtparen. Deze gesprekken worden ingepland. Natuurlijk kunnen deelnemers ook altijd buiten de geplande gesprekken bij de echtparen terecht met hun vragen.

VOOR WIE?

Voor iedereen vanaf 21 jaar, die tijd apart wil zetten voor God en wil groeien in geloof en relatie met Hem. We willen dit graag doen met maximaal 10 deelnemers.

KOSTEN

De kosten zijn: €150 euro p.p. Hiervoor krijg je een eigen slaapkamer, gebruik van diverse ruimtes, koffie / thee / limonade en drie maaltijden per dag. De warme maaltijd wordt 's middags geserveerd. Om de prijzen laag te houden, doen we met elkaar een aantal corvee taken.

Wanneer dit bedrag te hoog voor je is, dan mag je contact opnemen met Hanneke. (06-12819660). We gaan dan zoeken naar een oplossing.

LOCATIE

Bezinningscentrum Emmaus
Udenhoutseweg 15
5268 CG Helvoirt



DATA EN AANMELDEN

Voor beschikbare data en om je aan te melden ga naar:

www.printinghearts.nl/aanmelden

Bij vragen over de aanmelding, stuur dan een berichtje naar Werner (06-40337180).



www.printinghearts.nl

Printing  Hearts

WEEKENDEN

TOERUSTING

ONTHAASTEN

INDIVIDUEEL

BEZINNING

MET ELKAAR



GETUIGENIS

Werner: "Printing Hearts is spontaan ontstaan tussen God en mij op één van mijn stilte retraites in Helvoirt. Tijdens een wandeling in de ochtendluwte werd ik in gedachten meegenomen naar een situatie van enkele jaren geleden, waarin ik een profetie van God kreeg. Hij zei mij toen, dat ik voor mijn 42e levensjaar iets nieuws zou mogen gaan doen en Hij gaf daarbij de woorden: Printing Hearts.

Toen ik weer thuis was, heb ik dit mooie moment met Hanneke gedeeld en zij was meteen enthousiast. Daarna bleek dat ook Piet en Hetty het verlangen hadden om een stukje met mensen mee te mogen wandelen. We zijn dankbaar dat we deze weekenden met elkaar mogen organiseren.

VISIE

God liet een beeld zien van een Hartenprinter, waarbij een 3D printer een levend, vleeselijk hart uitprintte en geen stenen hart.

Dit naar aanleiding van de Bijbeltekst uit Ez. 36:26: "Het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven." God zoekt ons en wil graag een relatie van hart tot hart met mensen. Deze hartsrelatie is helaas verstoord (verstoord) geraakt. Het weekend heeft een interkerkelijk karakter: samen, in eenheid als één lichaam, in de gemeenschap van Christus over kerkmuren heen, God en elkaar ontmoeten.



WIE ZIJN WIJ?

WERNER & HANNEKE

Wij zijn begin 40 en hebben twee mooie zoons in de tienerleeftijd, Joran en Manuel. We zijn allebei opgegroeid met het geloof. Tijdens ons huwelijk is ons geloof, met vallen en opstaan, verdiept.

En mochten we bouwen aan een persoonlijke relatie met onze Hemelse Vader. We vinden het mooi om te mogen dienen in Zijn Koninkrijk, en onze ervaring is dat we daar zelf veel van leren en dat het ons ook opbouwt.

Zo mochten we een gebedshuis leiden en weekenden voor jongeren organiseren, die willen groeien in geloof. Via Landgut Engelsbach (een christelijk vakantiepark in Duitsland) hebben we veel mensen ontmoet waar we mee mochten wandelen en we zijn dankbaar dat God ook mensen geeft die met ons mee willen wandelen. Ons verlangen is om mensen te stimuleren een relatie met Hem op te bouwen.

PIET & HETTY

Het is al meer dan 30 jaar geleden dat wij een keuze voor de Heer Jezus mochten maken en ons leven als christen begon. We zijn nog altijd erg blij en dankbaar voor Zijn ingrijpen in ons leven. We hebben al veel van Hem mogen leren en we vinden het fijn om deze lessen met anderen te delen, zodat ook zij de Heer Jezus beter leren kennen en zij meer inzicht krijgen in de Bijbel. Dit kan zijn door gesprekken, spreekbeurten, door het geven van Bijbelstudies of door persoonlijke contacten. Het is ons verlangen dat mensen Gods Woord steeds beter gaan begrijpen, zowel met hun verstand als met hun gevoel, zodat dit een uitwerking in hun leven krijgt.

Wij zijn rond de 60 jaar oud, maar nog altijd enthousiast in ons geloof. Onze vier kinderen zijn inmiddels allemaal uit huis, maar we genieten van hen en van de kleinkinderen. We zien er naar uit om jullie te ontmoeten!